



Koninklijke Heemkring Lokeren

De Souvereinen

23 maart 2024

Beste lezer

Een nieuw jaar betekent een nieuwe kافت voor ons tijdschrift. Dit keer kiezen we voor een ansichtkaart van rond 1900. Hierop staan twee heemers op de Zuidlede aan Eksaarde Dam afgebeeld. Peter Van Wichelen brengt ons het verhaal van de Lede door de eeuwen heen en de schepen die erop voeren, gekaderd in het “waterbeleid” van toen.

Nederland is protestants, hier vind je nog maar weinig protestanten. Nochtans kende het verzet tegen de wantoestanden in de kerk in de 16de eeuw ook in onze streken een groeiende aanhang. Velen van hen vluchtten naar Nederland en lagen mee aan de basis van wat men in Nederland “De gouden eeuw” is gaan noemen. Die “Calvinistische periode” intrigeert; zelfs Eksaarde veranderde heel even in een “Calvinistische heerlijkheid”. Jean Marie Synaeve ging op zoek naar de informatie die hierover te vinden was.

Jacqueline Baetens brengt ons terug naar de 20^{ste} eeuw met een artikel over de bonnetterie van Albin Giot aan de Grote Kaai. Spreken we van breigoedfabrieken, dan denken we automatisch aan Sint-Niklaas en toch gaf Giot de voorkeur aan Lokeren.

Emiel De Witte wou al heel lang zijn verhaal kwijt over de stiel die hij zo graag heeft uitgeoefend, dat van meester-kleermaker. Waren ze in de jaren 1950-1960 nog met tientallen aan het werk, momenteel is het een uitstervend ras. Nu kan je enkel nog terecht bij een Turkse meester-kleermaker in de Lepelstraat.

Op 28 april is het Erfgoeddag (bijlage 1). Het thema is “Thuis”. Johan Terryn levert in dit kader twee artikels, een over de schapraai, het kastje dat eeuwenlang het enige meubel in de keuken van de gewone mensen was en een artikel over sieraardewerk.

Op 11 mei brengen we de film “Daknam draait” in de Torenstraat (bijlage 2). Jacqueline Baetens geeft een korte biografische schets van Nestor Van Rostenberghe, de maker van meer dan 90 uur “ Daknam in beweging”.

We ronden dit eerste nummer van ons tijdschrift af met de bijdrage van Nico Van Campenhout over het graf van Boelens ,” een grafmonument in de vorm van de IJzertoren”, een parel op het Oud Kerkhof van Lokeren.

Rest ons nog u te verwijzen naar onze jaarlijkse uitstap (bijlage 3) die ons naar Axel en Hulst brengt. Een deel van de uitstap kadert in een samenwerkingsprogramma tussen onze heemkring, het stadsarchief, de fotoclub en de “Vrienden van de Poolse divisie”, dat van start gaat in juni en afgerond wordt rond 13 september; september, de maand van de bevrijding, nu 80 jaar geleden. Lokeren werd wel bevrijd door de Engelsen en de Canadezen, maar dezen werden afgelost door de Poolse divisie, die hier langer in de streek verbleef en grote delen van het Waasland heeft bevrijd.

Haal er uw agenda maar bij. Het wordt weer een rijk gevuld jaar. We wensen u veel leesplezier en hopen u ook te ontmoeten op een van onze activiteiten.

Het bestuur