



Koninklijke Heemkring Lokeren

De Souvereinen

Lokeren, december 2022
Bijlage 1

Beste lezer

De tijd vliegt. Ons vierde tijdschrift, jaargang 53, ligt hier weer voor u klaar en brengt een heel gevarieerd aanbod aan onderwerpen.

Jacqueline Baetens rondt dit muzikale jaar, naar aanleiding van '150 jaar muziekschool te Lokeren', af met een artikel, gewijd aan Dirk De Caluwe. Guy Van Kerckhove zet zijn moeder, 'Madame de Bestuurster van achter de kerk' extra in de bloemetjes. André Verstraeten brengt ons terug naar de 'Tweede Wereldoorlog aan de hand van een Duitse publicatie uit 1943'. De jaren 1970 werden gekenmerkt door het oprichten van enorm veel culturele organisaties. Nico Van Campenhout blikt dan ook terug op de 'Voorgeschiedenis van de Stedelijke Commissie Kunstpatrimonium'. Jean-Marie Synaeve voert ons terug naar de Eerste Wereldoorlog en gaat op zoek naar het menselijk gelaat achter de 'Twee Duitse grafstenen op het kerkhof van Eksaarde'. Vervolgens brengen Jacqueline Baetens en Maurice Van Kerckhove samen verslag uit over onze werking rond 'Funerair Erfgoed'. Traditiegetrouw sluiten we het jaar af met een verslag over de 'Jaarlijkse daguitstap' die ons dit jaar naar Zottegem en Balegem bracht. Maurice Van Kerckhove stond in voor tekst en uitleg.

2022 is nog niet geheel achter de rug en we zijn al volop in de weer met de voorbereidingen van het komende jaar.

Op de planning voor 2023:

- klaarstomen van het tijdschrift
- opstart in de loop van het jaar van onze nieuwe website
- in orde brengen van het graf van Ernestine Kint op de begraafplaats Oude Brug, waarvoor wij als Souvereinen het 'peterschap' hebben bekomen
- de werkgroep *Funerair Erfgoed* blijft actief en zal zich inzetten voor het promoten van het 'peterschap' op onze begraafplaatsen
- op 23 april gaat de Erfgoeddag door rond het thema *Beestjes*. Samen met de Lokerse Fotoclub, de Postzegelclub en het Stadsarchief staan we in voor een prachtige tentoonstelling in de Torenstraat.

- In augustus krijgen we, na Lokeren kermis, onze traditionele eendagsuitstap
- in september deelname aan de Vrijetijdsmarkt
- gevolgd door Open Monumentendag
- en de publicatie van een Buitengewone Uitgave van Jeanine Bellens over ‘150 jaar zorg in Eksaarde’ met hieraan gekoppeld een tentoonstelling in Eksaarde
- we ronden af met de uitgave van de ‘Bibliografie van de geschiedenis van Lokeren’ door Hilaire Liebaut

Meer informatie over dit alles en nog veel meer volgt in de loop van het komende jaar.

Het is december, zoals gewoonlijk tijd om het lidmaatschap te hernieuwen.

We worden allen geconfronteerd met prijsstijgingen op alle vlak. Ook de papierprijs swingt de pan uit en de verzendingskosten (aankoop omslagen en verzending via de post) gaan met meer dan 20% omhoog.

We zien ons genoodzaakt de lidgelden aan te passen: een gewoon lid betaalt €20, een steunend lid €25 en een beschermid €30 of meer. Onze buitenlandse leden vragen we €40 over te schrijven wegens de hoge verzendingskosten. Het lidmaatschap vanuit Groot-Brittannië kost ten gevolge van de Brexit €50.

U kunt hiervoor gebruik maken van bijgaand overschrijvingsformulier of elektronisch overschrijven naar het **nr. BE69 8600 0031 0378** met de vermelding “**lidgeld 2023**”.

Voor een goede gang van zaken zouden we willen vragen het lidmaatschap te hernieuwen **vóór 31 januari 2023**. Gelieve eveneens **uw naam en volledig adres** te vermelden bij de info van de overschrijving aub.

Rest ons nog u allemaal aangename feesten te wensen.
Hou het gezond!

Het bestuur