



Koninklijke Heemkring Lokeren

# De Souvereinen

Lokeren, 25 juni 2024

Aantal bijlagen: 1

Beste lezer,

In september is het exact 80 jaar geleden dat Lokeren bevrijd werd van de Duitse bezetting (WO II). De huidige situatie in de wereld maakt het onderwerp actueler dan ooit.

Er verschenen in het verleden al heel wat artikels in ons tijdschrift over deze donkere periode. Nooit is het laatste woord hierover geschreven. Het is dan ook een heel complexe materie.

In dit nummer belicht Tony Mielnicki "Het levensverhaal van zijn vader, een Poolse soldaat". Met dit verhaal begint trouwens ons project "80 jaar na de bevrijding" (zie de bijlage). Vanaf bladzijde 133 beschrijven Hugo Vermaere en wijlen Yves Cools dan weer "De kleine oorlog van Jozef Vermaere", de vader van Hugo.

In de strijd tegen armoede, ziekte en ontbering blijft liefdadigheid een belangrijke rol spelen. Om de ergste nood te lenigen gingen de katholieken hier in onze stad in 1854 over tot de stichting van de Confrérie Sint-Vincentius à Paulo. De liberale tegenhanger "Zonder naam niet zonder hart" kwam enkele jaren later tot stand. Dit verhaal wordt ons gebracht door Rudi Hendrickx. Na WO II stopte de werking van die liberale organisatie, vooral door het groeiend belang van de C.O.O., het latere OCMW.

De publicatie vorig jaar van "175 jaar zorg in Eksaarde" van Jeanine Bellens en het sluiten van de materniteit en kliniek weekte een en ander los in Lokeren. Een werkgroep kwam tot stand die vanuit verschillende invalshoeken alle aspecten hoopt te belichten van de zorg in Lokeren, vanaf het ontstaan tot de dag van vandaag. Jeanine Bellens bijt de spits af met het inleidend artikel "Van armoedebestrijding tot Welzijnshuis. De mijlpalen in de zorg te Lokeren".

Dit nummer sluiten we af met een kort artikel en enkele foto's naar aanleiding van onze schenking aan Erfpunt van "een schouderblad van een wolharige neushoorn".

Ook in vakantietijd vindt u ons elke zaterdagochtend terug in ons lokaal, met uitzondering van 17 augustus, dan organiseren we onze jaarlijkse daguitstap. Dit jaar gaat het richting Axel en Hulst. 53 leden hebben zich reeds ingeschreven. Aangezien we een bus met 59 zitplaatsen huren, kunnen nog 6 leden intekenen (voor de liefhebbers: snel erbij zijn).

September wordt een heel drukke maand. Naast de grote herdenking van "80 jaar vrede", staan Open Monumentendag, de Vrijetijdsmarkt en de publicatie van ons septembernummer op de agenda. U ziet, veel werk aan de winkel!

Veel leesgenot!

Het bestuur